

Overzicht over de kringloop der vernieuwing.

Naar Lukas 15,11-32

| Fase | Geestelijke handeling | Getriggerd door | Geestelijke „ruimte“ | Als slachtoffer in de kringloop | Als dader in de kringloop | Gods wezen |
|------|--|---|--|---|--|--|
| 1 | Openbaringen beschuldiging Vers 17-18 | Gods woord Gods spreken, dromen, visioenen, gesprekken, geweten. | In de rechtzaal van God, Hebr. 12 | Daders één voor één aanklagen. Schuld van de voorvaders, die tot in de 3 en 4 generatie gaat, voor God brengen en hun aanklagen. Emoties toelaten. Muren van zwijgen doorbreken. | De zelfbeschuldiging als dader leidt tot berouw. Iedere dader wordt een slachtoffer en moet als slachtoffer door de kringloop gaan. | God van de genade |
| 2 | Berouw en omkeer Vers 18-21 | Gods goedheid leidt tot omkeer. Overtuiging door de Heilige Geest. De kracht van Jezus' bloed leren kennen! | Golgatha Voor Jezus de gekruizigde Joh. 19 | Ieder slachtoffer wordt dader. Berouw over de verkeerde motivatie en de daaruit volgende daden, die uit de rol als slachtoffer zijn ontstaan. | Verantwoording als dader op zich nemen. Voor God zijn schuld bekennen. De gekruizigde in de ogen zien. Slechte daden en de negatieve consequenties bekennen. | God van de gerechtigheid |
| 3 | Vergeving Vers 20b | De liefde die van God komt, Zijn barmhartigheid. De kracht van de vergeving leren kennen. | Opstanding Jerusalem Joh. 20 | Vrijwillige en bewuste stappen der vergeving. Vergeving aannemen en zichzelf vergeven. Alle daders vergeven. Levensleugens en vloeken breken. Démonen, die door de zonde aanspraak hadden, wegsturen. Lichamelijke genezing uitspreken. Gevuld worden met de Heiligen Geest. | Zich bij de slachtoffers verontschuldigen en om vergeving vragen. Geestelijke genezing van de schendingen. Démonen wegsturen. Lichamelijke genezing uitspreken. Gevuld worden met de Heiligen Geest. | God van de vergeving |
| 4 | Verzoening Vers 20a | Verlangen naar vrede met God en de medemens. Verlangen naar vernieuwing. Verlangen naar intieme relaties. | De verzoening aan tafel, het meer van Tiberias Joh.21 | Daders door de leiding van de Heiligen Geest aan de verzoeningstafel uitnodigen. Van Gods daden vertellen. Vergeving uitspreken en de daders zegenen. Evt. Een nieuwe vertrouwensband met de daders opbouwen. Een nieuwe bond met God en de betreffenden. | Slachtoffers aan de verzoeningstafel uitnodigen. Vertellen van de veranderingen door het werken van God (fase 1 + 2). Geen handelen meer zonder God. | Verbonds God. (God die een bond met ons sluit) |
| 5 | Herstel Vers 22b | De aansporing van de Heiligen Geest. De kracht als overwinnaar leren kennen. | Leven in de kracht van de Heiligen Geest. Handelingen 2 | Anders leren denken en naar nieuwe maatschappijen proberen te leven. Niet terugvallen in de rol als slachtoffer. Die slechte gewoontes stoppen. Leven in de kracht van de heiligen geest. Praktische hulp aan slachtoffers, evt. de volgende generatie, of een van God aangewezen groep mensen. | Anders leren denken en naar nieuwe maatstaven proberen te leven. De slachtoffers iets goeds doen. Leven in de kracht van de Heiligen Geest. Praktische hulp aan de slachtoffers, evt. de volgende generatie, of een van God aangewezen groep mensen. | Vader van het licht, die alle goede gaven schenkt. |
| 6 | Vernieuwing Vers 23 | Gods leiding en zalving | Vaderhuis. Handelingen 3.21 Openbaring 22 | De roeping op ons leven weer aannemen of in onze beroeping gaan leven. Herstelling van onze eigenwaarde. | De roeping op ons leven weer aannemen of in onze roeping gaan leven. Herstel van onze eigenwaarde. | Waarheidslievend |
| 7 | Vreze voor God. Nieuwe relatie met onze vader. Vers 24-32 | Gods aanwezigheid | Feest in het Vaderhuis | De ontmoetingen met onze vader genieten. Feesten vieren. De vreze voor God leren kennen. Wonderen beleven. | De ontmoetingen met onze vader genieten. Feesten vieren. De vreze voor God leren kennen. Wonderen beleven. | God is liefde |

Korte instructie:

De weg begint met een duidelijke openbaring, die van God komt. We herkennen waar we slachtoffer waren en waar we dader waren. Dat geeft ons recht de betreffende personen voor God te beschuldigen. Iedere zonde is als eerste tegen God gericht en daarna tegen mijzelf en mijn medemens (1)

Na de beschuldiging gaat het naar het kruis, waar Jezus stierf. Wij hebben Jezus met onze oerzonde en onze zonden gekruizigd. We bekennen ons schuldig en daarvoor nemen we de volle verantwoordelijkheid op ons. We bekennen ook de consequenties, die onze zonden hebben. Dit leidt tot berouw en omkeer tegenover God en later ook tegenover de betreffenden (2)

Verder gaat de weg tot echte vergeving. In het bloed van Jezus Christus is de vergeving van de zonde. We stappen uit de rol als slachtoffer en nemen de vergeving bewust aan. Daarna vergeven we allen, die ons iets hebben aangedaan. Daders zijn nu vrij en gevolmachtigd de vergeving bij de slachtoffers aan te vragen. Wij beleven de genezing van onze schendingen/verwonding.

Wij sturen de demonen weg en beleven lichamelijke genezing (3)

Van de vergeving gaat het naar het proces van de verzoening. We verzoenen ons met God, met onze geschiedenis en met onze medemens. Als de medemens niet wil, kunnen we toch verder gaan (4).

Van de verzoening gaat de weg verder naar het herstel. Oude levenspatronen laten we achter ons en nieuwe worden geleefd. Het leven in de kracht van de Heiligen Geest wordt realiteit, leefbaar (5)

Dan gaat de weg van het herstel naar de vernieuwing. Dit omvat de persoonlijke beroeping en het herstel van onze waarde en ere. De weg leidt altijd tot het huis van onze vader. (6)

Met nieuwe vreze Gods en een nog grotere liefde staan we voor God en bidden Hem aan. (7)



De Kringloop van de Vernieuwing.

Lukas 15, 11-32

7. Nieuwe vreze voor God

Vers 25 Muziek en dank. Vreugde aan de nieuwe relatie.

6. Vernieuwing

Vers 23: Vader: slacht het kalf wat we hebben vetgemest. Wij gaan feestvieren. Openbare vernieuwing van de relatie.

5. Herstel

Vers 17: De zoon is bereid als huurling/knecht te dienen

4. Verzoening

Daarop ingaan of bereidt zijn.

Vers 22 aanbod van de verzoening. Breng het allerbeste:

de mooiste kleren = Identiteit

ring = autoriteit

schoenen = uitgezonden worden

De identiteit als zoon is bevestigd.

- geestelijke en lichamelijke genezing
- vrijheid van demonen
- gevuld worden met de Heiligen Geest

1. Openbaring, herkennen.

Vers 17: een huurling/knecht te zijn is beter. ...ik sterf van de honger.

2. Berouw hebben en omkeren.

Ook plaatsvervangend voor anderen.

Vers 18: ik heb gezondigd tegen God en tegen U.

3. Vergeving

aannemen, verdergeven en zichzelf vergeven.

Vers 20: omarming en kus van de vader = teken van de vergeving van de vader

